



Karpathos - oplevelser, seværdigheder, fakta etc.

Karpathos ligger imellem Kreta og Rhodos. Øen giver dig ægte græsk atmosfære med en vild og smuk natur. Karpathos er en 50 km lang og smal ø med i alt ca. 6000 indbyggere, hvoraf ca. 2000 bor i Karpathos by, der også kaldes Pigadia. Øen har et smukt bakket landskab med høje bjerge og dale.

Prisniveauet på Karpathos er stadig relativt lavt, og livet er dejligt afslappende. En drøm af en ferieø. De lokale græske madspecialiteter smager dejligt, strandene er skønne, havet blått og krystalklart. Øens hovedstad, Pigadia, er en hyggelig by. Havnepromenaden byder på flere gode restauranter, caféer og tavernaer. Her er læ for den i ydersæsonen kølige nordenvind, og byen er derfor lunere at være i end i vestkystens turiststeder.

Øen deles stort set på midten i to af en bjergkæde, som udfylder hele den nordlige del, der har en virkelig rå natur med stejle nøgne klippesider og frodige utilnærmelige kløfter, der strækker sig ned til de små vidunderlige badebugter, og store strækninger med spredte nåletræsbevoksninger samt mindre områder med landbrug. På nordøen ligger kun få, ret utilgængelige bebyggelser. Her findes den berømte bjerglandsby Olympos, der skal besøges. Det er "toppen af poppen", ferieugens highlight.

Olympos, grundlagt i år 800, ligger i 600 meters højde. En utrolig flot by, hvis centrum er prydet af en smukt udsmykket kirke, med ældgamle kalkmalerier og ikoner. Mange af byens kvinder går rundt i deres farvestrålende dragter, og på mange tavernaer kan man stadig opleve, at maden laves i udendørs stenovne. Øens højeste bjerg, Kali Límni på 1215 meter, ligger på den sydlige halvdel af Karpathos. Landskabet virker mildere end på nordøen. Den største del af befolkningen bor på sydøen.

Vi bor i Karpathos by, også kaldet Pigadia, øens største by. Tæt ved byens havn begynder den flere kilometer lange strand, som er en blanding af grovkornet sand og sten. Rundt omkring den lille havn, der udgør byens centrum, finder man en dejlig havnepromenade med hyggelige restauranter, caféer og små forretninger. Det er en fornøjelse at sidde på en hyggelig taverna ved vandkanten, nyde et glas kølig hvidvin, se og føle denne livsglade by, hvor man kan hygge sig til sent på natten.

Pigadia er en by med mange muligheder. Man må ikke gå glip af en sejltur. Det er en fantastisk oplevelse at sejle langs øens østkyst og opleve utallige vige og bugter med klart vand og de lækreste strande. Fordi byen ligger ved øens hovedvej, kan man altid benytte sig af de offentlige busser, hvis man vil opdage Karpathos på egen hånd.

Udflugter

Byvandring/ Bådtur langs østkysten / Olympos / Vandretur

Læs mere om udflugterne på ugeprogrammet Karpathos.

En kort historietime

Øens historie begynder med den græske mytologi, hvor den var hjemsted for guder og titanere. En af titanerne, søn af guderne Uranus og Gaia, er ifølge overleveringerne født her. Ellers har minoere, mykenere og dorere været her fra ca. 2000 f. kr.

I det 6. århundrede før kr. erobrede perserne øen, og fra 477 blev de fordrevet af styrker fra Det Deliske Søforbund, ledet af Athenere. Senere kom Alexander den Store, og øen blev indlemmet i romerriget i år 42 e. kr. Efter romerrigets deling i år 395, tilhørte øen det østromerske / byzantinske rige. Den byzantinske periode strakte sig til 1200 tallet, hvor efter først venezierne, senere osmannerne/tyrkerne herskede. Genueserne og sågar Johanitterridderne har i denne periode kortvarigt været på øen.

Under den græske uafhængighedskrig (1821-1829) blev Karpathos befriet i 1823. Dog blev øen pga. storpolitik givet tilbage til tyrkerne i 1830. Under krigen i 1912 mellem Italien og Tyrkiet, besatte italienerne øen, som derefter blev en italiensk provins. Karpathos forblev italiensk indtil 1944, hvor de allierede, læs englænderne, forvaltede øen til den 7. marts 1948, hvor den endelig blev forenet med Grækenland sammen med de øvrige Dodekanesiske øer.